

Kort overzicht van Elohim tot de Here Jezus Christus

Elohim (*In den beginne schiep God*; Genesis 1:1)

Als deze God Zichzelf niet naar buiten toe uit zou drukken, Zich zou openbaren, dan zou Elohim door de mens niet gekend kunnen worden.

"Elohim" is de onkenbare God, Die alleen gekend kan worden doordat Hij tot ons spreekt, doordat Hij Zijn Woord voortbrengt.

Elohim is een meervoudsvorm, omdat God Zich op verschillende manieren, in verschillende hoedanigheden, aan Zijn schepping geopenbaard heeft.

God de Geest (Genesis 1:2)

Er beweegt iets, maar men kan het nog steeds niet begrijpen of de bedoeling ervan kennen.

God Jehovah (Genesis 2:4)

God "drukt Zich naar buiten uit". Exodus 33 : 23: "..., zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!"

Hij heeft door Zijn spreken de schepping in zeven dagen gerestitueerd en daarin Zijn plannen vastgelegd en Hij ondertekent dit in Genesis 2:4 met Zijn Naam: Jehovah.

Deze Naam is naar het Nederlands vertaald met HEERE, in vijf hoofdletters.

De HEERE Jezus (Filippenzen 2:6 en 7)

De sprekende en Zich openbarende God Jehovah, ontledigd en gevonden in "de gestalte van Adam".

De onkenbare God drukt Zich nog verder naar buiten uit en **maakt Zichzelf aan de mensen gelijk**, tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.

De Here Jezus Christus

Deze vier hoedanigheden van de Godheid: Elohim, Geest, Jehovah en Jezus, hebben de 5e voortgebracht, namelijk de Christus: de HEERE (= Jehovah) Jezus Christus.

De Here Jezus Christus is de Eersteling van een volkomen nieuwe schepping, waarin gerechtigheid blijft. (2 Petrus 3:13)